



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Λαμία, 14.04.2020

ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

Αναστάσιμο μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας

Αγαπητές και αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Φέτος η αναβίωση της ιστορικότητας των Παθών του Χριστού εκτυλίσσεται στην ίδια «σκηνή» με όσα πρωτόγνωρα βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό.

Αυτή, η χωρίς προηγούμενο στον τελευταίο αιώνα, κρίση, μας ξύπνησε έντονα, γνήσια και φρικτά συναισθήματα, φόβου και πανικού, αλλά ταυτόχρονα και το μοναδικό της αγάπης. Αγάπη για το συνάνθρωπο, αγάπη για τους δικούς μας ανθρώπους, αγάπη για τη ζωή. Μας πλημμύρισε με άγχη και ανασφάλειες, αλλά ακόμα πιο έντονα, με επιθυμία για λύτρωση, με πόθο να «απελευθερωθούμε» από το κακό που μας βρήκε.

Σε ένα παραλληλισμό, φαινομενικά μεταφυσικό, αλλά απόλυτα αληθινό, η Μεγάλη εβδομάδα του Θείου Δράματος, καθώς θα ολοκληρώνεται και θα «θρυμματίζεται» συναισθηματικά μπροστά στην απόλυτη και λυτρωτική χαρά της Ανάστασης του Κυρίου μας και στο θρίαμβο της ζωής απέναντι στο θάνατο, θα ξυπνά μέσα μας την ελπίδα. Μια δυνατή ελπίδα, μια αισιόδοξη αίσθηση, μια βεβαιότητα, ότι κι αυτός ο «Άδης» θα κατατροπωθεί.

Αυτές τις Άγιες μέρες, τις ιδιαίτερα φορτισμένες και περισσότερο από ποτέ, συναισθηματικά, οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εμάς θα τις περάσουμε μακριά από αγαπημένα μας πρόσωπα. Θα είναι όμως η πρώτη φορά, που, αν και σωματικά σε απόσταση, θα είμαστε ψυχικά τόσο κοντά, θα είμαστε «ένα».

Φίλες και φίλοι,

Όπως η Ανάσταση του Ιησού Χριστού καταπάτησε τον θάνατο κι έδωσε νόημα και περιεχόμενο στην αλήθεια της ζωής, έτσι και η έξοδος μας από αυτή την κρίση, θα αναδείξει ξεχασμένες και υποτιμημένες αξίες και θα θεμελιώσει εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες, που θα είναι οι ασφάλιστοι πυλώνες του μέλλοντός μας. Κι αυτό το μέλλον, θα το έχουμε κερδίσει ο καθένας χωριστά, αλλά και όλοι μαζί, μέσα

από αυτά που βιώνουμε και με όσα «εκπαιδευόμαστε» αυτή την περίοδο. Διότι στο τέλος αυτής της παρένθεσης, τίποτε δεν θα είναι ίδιο, ούτε κι εμείς.

Ας αδράξουμε τη συγκυρία κι ας κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Για να ξαναβρεθούμε σοφότεροι και πιο ταπεινοί σε ένα καλύτερο αύριο.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλες και σε όλους

Κ Α Λ Η Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ