

**ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ.ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κκ. ΣΥΜΕΩΝ
(ΛΑΜΙΑ 16/11/2019)**

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ.
Ιερώνυμε,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Δημητριάδος κ. Ιγνάτιε,

Άγιοι Αρχιερείς,

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, των
ξένων κρατών, της Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Κυρίες και κύριοι,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κκ. Συμεών,

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου και η ευλογία να σας υποδέχομαι
σήμερα, στην ενθρόνισή σας, εδώ στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και ιδιαίτερα στη Φθιώτιδα, τον τόπο που, με την ευλογία
του Κυρίου μας, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος σας
ανέθεσε να υπηρετήσετε.

Σας καλωσορίζω, Σεβασμιώτατε, στη νέα σας πατρίδα!

Όλο το διάστημα που προηγήθηκε της ενθρόνισής σας, η πόλη της
Λαμίας και ολόκληρη η Φθιώτιδα, βιώνουν μια μεγάλη τιμή, μια
βαθιά συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά.

Πριν ακόμη από την έλευσή σας, έχουν ήδη γίνει γνωστά τα
πλείστα χαρίσματά σας, οι εξαιρετικές σπουδές, οι άριστες
διοικητικές ικανότητες, το ταπεινό σας φρόνημα, η ευγένεια ψυχής.
Κυρίως όμως, η προσήλωσή σας στην Αγία μας Εκκλησία, η

αφοσίωσή σας στον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, η αγάπη σας στον άνθρωπο.

Γνωρίζετε ότι ήρθατε σε έναν τόπο ευλογημένο, στο κέντρο της Ελλάδας, στην Έδρα της Περιφέρειας μας. Σ' έναν τόπο με ξεχωριστή Ιστορία, όπου άφησαν το αποτύπωμά τους σημαντικές μορφές της πατρίδας μας. Αλλά και σε μια Μητρόπολη με πλούσια θρησκευτική παράδοση.

Διαδέχεστε δε, το Μακαριστό κυρό Νικόλαο, έναν Ιεράρχη που εργάστηκε επί πολλά έτη στον τόπο αυτό, αφήνοντας ένα αξιοσέβαστο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο.

Και η ενθρόνισή σας έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Έλληνες συνολικά βγαίνουμε από μια μακρά κρίση, με ανοιχτές πληγές σε επίπεδο τόσο υλικό, όσο και ηθικό. Μια σκληρή πραγματικότητα που και εσείς ο ίδιος θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.

Γιατί, το γνωρίζετε καλά, πως η Εκκλησία μας δεν είναι ένας απρόσωπος θεσμός, που έρχεται από το παρελθόν και λειτουργεί με εσωστρέφεια.

Αλλά ένας ζωντανός οργανισμός, που με χάρη του Κυρίου μας, διαπερνά κάθε κύτταρο της κοινωνίας μας, στέκεται δίπλα στα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες του ανθρώπου, πνευματικές, αλλά και υλικές.

Γι' αυτό, σας το λέμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας:

Έχουμε ανάγκη από Επισκόπους που έχουν επίγνωση του ιστορικού βάθους, αλλά ζουν στο σήμερα και κοιτάζουν στο αύριο.

Που κηρύσσουν το Λόγο του Θεού και αγγίζουν τις ψυχές των ανθρώπων.

Που οραματίζονται και να υλοποιούν έργα και δράσεις αγάπης, επ' αγαθό της κοινωνίας και των μελών της.

Που έλκουν τους ανθρώπους κοντά τους και με όπλο την ορθόδοξη πίστη, τους βοηθούν να γίνονται φορείς δημιουργικότητας και προσφοράς.

Που αγωνίζονται για τους νέους ανθρώπους, όταν αυτοί χρειάζονται στήριγμα.

Που στέκονται στο πλευρό των αναξιοπαθούντων.

Που αγγίζουν εν τέλει τις χορδές εκείνες, που δυσκολεύεται να αγγίξει η Πολιτεία.

Και εμείς, Σεβασμιώτατε, είμαστε εδώ. Δηλώνουμε το «παρόν» και τείνουμε χείρα συνεργασίας για να συνδράμουμε στο έργο σας. Να δουλέψουμε μαζί, για έργα και δράσεις που θα υπηρετήσουν όλους αυτούς τους σκοπούς. Για καθετί που μπορεί να ανακουφίσει την ψυχή και να κάνει πιο όμορφη τη ζωή του ανθρώπου.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κκ Συμεών,

διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλης της κοινωνίας, σας καλωσορίζουμε εγκάρδια, εξαιτούμενοι την ευλογία σας.

Δεχθείτε τις πιο θερμές ευχές μας για υγεία, δύναμη, μακροημέρευση και μια ευλογημένη και καρποφόρα πνευματική ποιμαντορία στον τόπο μας.

Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα σας για μία κοινή πορεία για το καλό του τόπου μας και του λαού μας.

Άξιος!!!