

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ

**Ομιλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Κλέαρχου Περγαντά**

Μονή Οσίου Λουκά, 2014

Στη χιλιάδων χρόνων ιστορία της πατρίδας μας, έχουν καταγραφεί πολλοί σταθμοί, πολλά ορόσημα. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους, έχει η επανάσταση του 1821, ένα σημαντικότερο εθνικό, πολιτικό και ηθικό γεγονός της νεοελληνικής υπόστασης, και ταυτόχρονα ένα από τα πιο αξιοσημείωτα συμβάντα της νεώτερης Ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η σημερινή μέρα λοιπόν, που σηματοδοτεί τους πρώτους αγώνες της Επανάστασης, από αυτόν εδώ το χώρο, του Μεγαλομονάστηρου του Όσιου Λουκά, είναι μέρα τιμής και μνήμης.

Τα γεγονότα είναι ασφαλώς γνωστά και δεν έχουν ανάγκη από λόγια.

Άλλωστε αν η επετειακότητα των ιστορικών μας γεγονότων προσφέρεται για κάτι, αυτό είναι η ευκαιρία να συλλογιστούμε πάνω στην ιστορική τους διαδρομή από το τότε, μέχρι το σήμερα.

Να συλλογιστούμε ανοιχτά και ρηξικέλευθα, κι όχι απλά να κάνουμε ένα ταξίδι αναμνήσεων.

Προτάσσοντας στο νου, όπως είπε ο Ρήγας Φεραίος, πως «όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά».

Κι η ελευθερία κλασικά νοούμενη, όπως ήταν εντυπωμένη στο ιστορικό μυαλό του Ρήγα Φεραίου, δεν είναι μεταφυσική έννοια, άπιαστη, άυλη και υποθετική.

Η Ελευθερία έχει τρεις χειροπιαστές όψεις: την Ανεξαρτησία, τη Δημοκρατία και την κορύφωση του πολιτειακού βίου.

Η αξίωση ελευθερίας, είναι ουσιαστικά, η αξίωση μιας εθνότητας να διαφυλάξει την οντότητά της, όπως χτίστηκε στο χώρο και στο χρόνο.

Κυρίες και κύριοι,

Σε λίγα χρόνια συμπληρώνονται ακριβώς 2 αιώνες από την επανάσταση του 1821.

Ο κόσμος άλλαξε από τότε.

Και η Ελλάδα άλλαξε.

Όμως, τα αιτήματα και τα μηνύματα εκείνης της επανάστασης παραμένουν επίκαιρα.

Επίκαιρα και άφθαρτα, γιατί δεν εκπροσωπούν τίποτε άλλο, παρά τα μεγάλα ιδανικά της ελεύθερης πατρίδας και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Περίπου δυο αιώνες νωρίτερα, η χώρα μας οδηγήτρια, κι η Ελληνική Επανάσταση σύμβολο, δημιούργησαν νέο δίκαιο και διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στους λαούς – το δίκαιο των εθνοτήτων.

**Το δίκαιο που στη συνέχεια ελευθέρωσε πατρίδες,
δημιούργησε κράτη κι έγινε σημαία ανεξαρτησίας και
πολιτικής πρωτοπορίας**

**Το 21 κατέδειξε αδιαμφισβήτητα, πως τα Έθνη και οι
άνθρωποι, θα πρέπει να θεωρούν ιδανικό ότι είναι αληθινό, κι
αυτό θα πρέπει να παραμένει η αστείρευτη πηγή της ελπίδας
και της αγωνιστικότητας.**

**Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Η αξία της πατρίδας, της ζωής
και το χρέος. Χρέος όχι μόνο απέναντι σε άτομα, αλλά
απέναντι στην ιστορία των λαών.**

**Σήμερα, που ζούμε, με ένα τρόπο διαφορετικό μεν, επιθετικό
δε, την κυριαρχία των ισχυρών πάνω στους λαούς, που ο
κόσμος βιώνει κρίσεις και βία, θα πρέπει να φέρνουμε στο
προσκήνιο τα μηνύματα του ελληνικού αγώνα. Για να
καθιερωθούν οι πανανθρώπινες αξίες στον κόσμο, για να μη
λείψουν ποτέ οι πατρίδες απ' αυτή τη Γη.**

Κυρίες και κύριοι,

**Από το 1821 ως σήμερα κύλησε πολύ νερό τους ποταμούς
μας.**

**Με τον αγώνα του 21 και όλους τους εθνικούς μας αγώνες, η
Ελλάδα, ελευθερώθηκε και προχώρησε.**

**Πορεύτηκε στο χρόνο που πέρασε και πορεύεται στα χρόνια
που θα έρθουν, πάντα με ανατροπές, με αλλαγές, με θυσίες.**

**Σαν το μύθο του Σίσυφου. Με τη δύναμη μιας χώρας που μας
αξίζει και με την επιδίωξη να ανυψωθεί.**

Στη σημερινή μέρα την επετειακή, στη σημερινή μέρα της γιορτής των αγώνων μας, ας αναδείξουμε την υποχρέωσή μας να αγωνιζόμαστε πάντα σαν Έλληνες, σαν άνθρωποι, για τις πραγματικές αξίες.

Αξίες θεμελιακές, που δεν επιβάλλονται, δεν αλλοιώνονται, δεν ολισθαίνουν, αλλά δικαιώνονται με την πρακτική και τη στάση του καθενός μας.

Αξίες που έχουν συνέχεια, μνήμη, ιστορική συνείδηση και άρα μπορούν πάντα όχι μόνο να υπάρχουν, αλλά και να ερμηνεύονται αληθινά.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα συλλογισμό ελεύθερο, συλλογισμό καλό.

Γιατί «τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και φτωχοί και πολιτικοί και οι πλέον μικρότεροι», κατά πως λέει ο Μακρυγιάννης.

Αυτή την πατρίδα τη δική μας, πρέπει να βάλλουμε πάνω απ' όλα.

Να δώσουμε δυνάμεις κι αποθέματα.

Σ' αυτή την πατρίδα, σ' αυτή την κοινωνία να καταθέσουμε υπευθυνότητα και σεβασμό.

Κι είναι αυτός ο μόνος δρόμος για να έχουμε μια ζωή καλλίτερη. Για να πραγματοποιηθεί γόνιμο, δημιουργικό, πολιτισμένο το αύριο το δικό μας και του κόσμου όλου.

