

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ**

Λαμία, Νοέμβριος 2013

Αν η επέτειος του Πολυτεχνείου, προσφέρεται για κάτι, αυτό είναι η ευκαιρία να προβληματιστούμε πάνω στην ιστορική του διαδρομή από το τότε, μέχρι το σήμερα.

Σήμερα, τα ιστορικά γεγονότα είναι σε όλους γνωστά. Όμως τα μεγάλα γεγονότα στην πορεία των λαών και των κοινωνιών πρέπει να είναι δυναμικά και δημιουργικά στοιχεία, που επηρεάζουν τις εξελίξεις. Το Πολυτεχνείο δεν είναι μονάχα κομμάτι της ιστορίας μας, αλλά και πεδίο δοκιμασίας για το σήμερα.

Ευκαιρία λοιπόν, η σημερινή μέρα να αναλογιστούμε πως έχουμε τουλάχιστον μια υποχρέωση : Τη νέα συνείδηση και ενότητα που δημιουργήθηκε στη χούντα και τελικά οικοδόμησε τη Δημοκρατία, να την ενισχύσουμε και να την εμβαθύνουμε. Σ' αυτό το έργο έχουν θέση όλοι οι Έλληνες. Με θέσεις, συγκρότηση και προβληματισμό. Με προβληματισμό ανοιχτό και ρηξικέλευθο για τον ποιο ρόλο διαδραματίζουν τα ιστορικά γεγονότα στη διαμόρφωση της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης, στη συγκρότηση του κοινωνικού και πολιτικού κώδικα αξιών.

Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο κόσμος, η Ελλάδα, η κοινωνία έχουν διανύσει πολύ δρόμο από τότε. Κι εξακολουθούν να αλλάζουν και να αναδιαμορφώνονται, ακολουθώντας τη ροή του ιστορικού χρόνου. Αυτή την εποχή, πιο πολύ από ποτέ, αναδεικνύεται η ανάγκη να διαμορφωθούν νέοι όροι για να βαδίσουμε με συλλογικότητα και σύγχρονους στόχους. Γιατί είναι ιστορική αδικία, κοινωνική ματαίωση και πολιτική πρόκληση, η Ελλάδα με τόσους αγώνες για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική προκοπή, να λιμνάζει στη διάχυτη ακινησία και να μικραίνει από καταστάσεις, που υπονομεύουν τις κατακτήσεις της δημοκρατίας και του πολιτισμού.

Σήμερα λοιπόν ο Νοέμβρης του 73, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Μια πρόκληση να σταθούμε συνεπείς απέναντι στις γενιές που άφησαν το στίγμα τους στην ελευθερία και τη δημοκρατία της χώρας μας. Να σταθούμε συνεπείς σε αρχές και αξίες που φέρνουν την κοινωνία στο προσκήνιο, τους ανθρώπους πάνω απ' τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ανοιχτά σε όλους και σεβαστά απ' όλους.

Γιατί μονάχα έτσι θα είναι η κοινωνία δίκαιη και θα έχει ο κόσμος ανθρώπινο πρόσωπο.